

Den Haag, 2 september 2016

Welkomstwoord vanuit het bestuur

Geachte ouders, beste kinderen van de Al Qoebaschool, Assalamoe aleikoem,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De start is goed verlopen Alhamdulillah. De kinderen hebben inmiddels al kennis gemaakt met hun nieuwe juf of meester. Ook hebben we er in enkele klassen nieuwe kinderen bij die van andere scholen komen. Ook deze kinderen zijn van harte verwelkomd door hun nieuwe leerkracht en klasgenoten.

In alle klassen is men al begonnen met het aanbieden van de nieuwe leerstof. Voor de vakken Taal, Spelling en Wereldoriëntatie hebben we dit schooljaar splinternieuwe methoden aangeschaft. InshaAllah zullen deze nog meer bijdragen aan een goede ontwikkeling van onze kinderen.

Wij hopen dat uw kinderen een goed en succesvol schooljaar zullen hebben. Wij zullen daar als school ons best voor doen. U als ouder kunt daar natuurlijk ook een bijdrage aan leveren door uw hulp aan te bieden waar nodig, door u bijvoorbeeld aan te melden als hulpouder of door simpelweg met ons mee te denken in zaken die voor de school belangrijk zijn. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Wassalaam,

Het bestuur van de Al-Qoebaschool

Vanuit de redactie...

Assalamoe alaikoem beste ouders/verzorgers,

Ik hoop dat u allen deze eerste nieuwsbrief goed ontvangen heeft. Deze eerste nieuwsbrief is voor mij tevens ook de laatste die ik schrijf voor u voorlopig. Want zoals u wellicht al vernomen hebt, ga ik per volgende week met zwangerschapsverlof InshaAllah. Tijdens mijn afwezigheid zullen juf Wafae en meester Roland samen de redactie vormen van de nieuwsbrief. Heeft u een bijdrage of tip voor de nieuwsbrief, dan kunt u zich wenden tot een van deze twee leerkrachten.

De nieuwsbrief zal ook dit schooljaar verschijnen op de eerste vrijdag van de kalendermaand. Ook de vertrouwde rubrieken kunt u op blijven rekenen.

Namens het hele team van de Al-Qoebaschool wens ik u en de kinderen hierbij alvast veel leesplezier en een fijn en succesvol schooljaar toe.

Mvg, juf Rachida Talhaoui
(Redactie nieuwsbrief)

Informatie in de Nieuwsbrief

In de Nieuwsbrieven vindt u informatie die voor u van belang is. Het is belangrijk dat alle ouders de nieuwsbrief van school ontvangen. Geef een wijziging van emailadres altijd door aan de administratie.

In iedere Nieuwsbrief zal een overzicht komen te staan van belangrijke data en evenementen. In deze nieuwsbrief zal een jaaroverzicht staan met alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar. Dit overzicht vindt u ook op de website van de school: www.alqoeba.nl

Schooltijden 2016-2017

Maandag t/m donderdag 8:30-15:00 uur

Vrijdag 8:30-12:00 uur (Wintertijd: 8:30-11:45 uur)

Toegang tot de school

Als u uw kind komt brengen/ophalen, gaat u dan via het hek, deze wordt 's ochtends 10 minuten voor aanvang van de lestijd geopend. In de middag is dat 10 minuten voor het einde van de lestijd. Als uw kind niet met de bus gaat, verzoeken wij u uw kind om 15:00 uur te komen halen, niet later graag. Voor het spreken van een leerkracht, maakt u een afspraak via de administratie of gaat u na schooltijd langs bij de desbetreffende leerkracht. Dus graag niet onder lestijd.

Vragen en bellen naar school

Heeft u algemene vragen of wilt u een afspraak maken? Belt u dan met de administratie. Juf Remziye Yilmaz zal u dan te woord staan.

Heeft u een nieuw telefoonnummer? Geef dat altijd meteen door aan de administratie.

Het telefoonnummer is: **(070) 388 79 15**



Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017

	Eerste dag	Laatste dag
Ied ul Adha (Offerfeest)	12-09-2016	14-09-2016
Prinsjesdag	20-09-2016	
Herfstvakantie	17-10-2016	21-10-2016
Wintervakantie	26-12-2016	06-01-2017
Voorjaarsvakantie	27-02-2017	03-03-2017
Vakantiedagen (Pasen)	14-04-2017	17-04-2017
Meivakantie	24-04-2017	05-05-2017
Vakantiedagen (Hemelvaartsdag)	25-05-2017	26-05-2017
Vakantiedagen (Pinksteren)	05-06-2017	
Ied-ul-Fitr vakantie	26-06-2017	27-06-2017
Zomervakantie	10-07-2017	25-08-2017

De nieuwe meesters stellen zich voor...

Salaam Aleikum,

Ik ben meester Jaco en ik sta voor groep 6. Ik ben geen moslim maar christen. Vijf jaar geleden heb ik ook in groep 6 op deze school les gegeven. Juf Hayat geeft godsdienst in de klas en het schoolteam helpt me met bepaalde (islamitische) zaken. Ik ben niet getrouwd en ik heb nu 19 kinderen (in de klas)! ;-) Mocht u te oren komen over goochelen op school, dan klopt dat. Mijn grootste hobby is goochelen. Ik doe dit soms op school, meestal als beloning voor de kinderen. Ik heb op diverse scholen gewerkt, waaronder in het speciaal (basis)onderwijs. Het is fijn om weer terug te keren naar dit fijne schoolteam. Ik hoop mijn bijdrage op deze school te kunnen leveren en een aanvulling te kunnen zijn in het schoolteam, Inshallah. Mocht u vragen hebben, dan bent u altijd welkom. U kunt me aanschieten na schooltijd of een afspraak maken.

*Met vriendelijke groet,
Meester Jaco Haas*

*Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Met ingang van dit schooljaar ben ik de leerkracht van groep zeven. Mijn naam is Roland Bruijnzeels, ik kom uit Den Haag en ben 31 jaar oud. Mijn grote trots is mijn dochter Xanthe, zij is net twee geworden. Al eerder ben ik werkzaam geweest op de Al-Qoebaschool, zes jaar geleden heb ik met veel plezier een jaar mogen lesgeven aan de toenmalige groep zeven. Vol enthousiasme begin ik dit schooljaar aan deze nieuwe uitdaging.
De afgelopen jaren heb ik veel kennis en vaardigheden eigen gemaakt, die ik graag overdraag aan kinderen. Ik vind het belangrijk dat er een prettige sfeer heerst in de klas, waarbij tolerantie en respect kernwoorden zijn. Ook bereid ik kinderen graag voor op het leven*

buiten de schoolmuren en verdiep me veel in de Nederlandse taal en politiek. Daarnaast houd ik me graag bezig met auto's, sport en psychologie.

Ik hoop dit jaar een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind en de school in het algemeen. Mocht u kennis willen maken of heeft u een vraag? Schroom niet om even bij me binnen te lopen of een e-mail te sturen naar roland.alqoeba7@gmail.com.



*Graag tot ziens,
Meester Roland Bruijnzeels*

Eid ul Adha!!!!

Het is weer bijna eid ul Adha, het grote offerfeest! Een prachtig feest dat we met familie, vrienden, burens en kennissen vieren. Wij op de Al-Qoeba school vieren Eid ul Adha natuurlijk ook samen met de kinderen en ouders.

De viering zal in sha Allah op vrijdag 16 september plaats vinden. We vieren dit gezamenlijk, waarbij elke groep een optreden zal geven. De locatie hangt af van het weer, bij mooi weer vieren we het samen op het schoolplein en bij regen zullen de optredens in de gymzaal gehouden worden. Het programma voor de optredens begint om 8.45 uur en eindigt naar verwachting 10.15 uur. Voor de ouders is van 10.15 tot 11.00 een lekker hapje in het ouderlokaal.

Wij kijken ernaar uit en hopen dat u gezellig met ons mee komt feesten!!



Commissie Eid ul Adha

Babynieuws

Hiep hiep hoera... Juf Derya is deze week bevallen van een zoontje; Eyup Sultan. Zowel mama als baby maken het goed Alhamdoellillah. Wij feliciteren Juf Derya hierbij van harte en wensen haar en haar gezin heel veel geluk samen.



Hoera, een jongen!

Nieuws uit de Ouderkamer

Koffieochtenden in de ouderkamer

Dit schooljaar kunnen moeders iedere vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur een kopje koffie of thee in de ouderkamer drinken.

Vader zijn net als voor de zomervakantie welkom om in het L vormig lokaal een kopje koffie of thee te komen drinken op de vrijdagen van 11.00 tot 12.00 uur.

Luizencontroles

Deze week heeft u een brief ontvangen over controles op hoofdluis. Dit is heel belangrijk maar zonder hulp van ouders moeilijk te realiseren!

Wil u zich daarom via de groepsapp opgeven als hulpouder voor de controles die na iedere grote vakantie plaatsvinden?

Wilt u ook regelmatig zelf uw kind controleren op hoofdluis? In de brief heeft u kunnen lezen wat daarbij belangrijk is om te doen.

De groepsapps gaan van start

Ieder jaar worden de groepsapps opgestart. Alle moeders met een smartphone en whatsapp kunnen daardoor snel op de hoogte gehouden worden over zaken betreffende de groep(en) van hun kind(eren). Indien u weet dat u niet in de groepsapp bent opgenomen (of er per ongeluk bent uitgestapt) laat dit dan weten aan de leerkracht van uw kind. Hij of zij staat in contact met de ouder die deze groepsapp beheert.

Hulpouders in de school

Het is belangrijk dat er ondersteuning is vanuit de ouders als het gaat om de ontwikkeling van uw kind(eren). Maar op school is er ook vaak hulp nodig van ouders zodat we praktische zaken beter kunnen organiseren.

Denkt u bijvoorbeeld aan meelopen naar het zwembad of helpen bij het versieren van de school voor een feest of klusjes aanpakken.

Via de groepsapp kunt u dit soort oproepen ook verwachten en we stellen het enorm op prijs dat ouders zich dan ook melden om mee te helpen. Wilt u lid worden van de ouderraad? Dan zou dat helemaal mooi zijn. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met meer informatie over de Ouderraad.

Nieuws uit de groepen

Omdat dit de eerste nieuwsbrief is, zijn de groepen nog niet in de gelegenheid geweest een stukje in te zenden voor deze rubriek. Vanaf nieuwsbrief 2 kunt u hier weer maandelijks stukken lezen uit de groepen, zoals u dat altijd gewend bent. Alvast heel veel leesplezier!

